



Protestantse Gemeente
Tricht

AD 2023, Weekbrief nr. 46



Zondag 19 november, 10.00 uur, drs. Marianne Thieme en ds. Henk Fonteijn

Het orgel wordt bespeeld door Teuni Trouwborst

De diaconiecollecte is bestemd voor het Rooseveltthuis

Koffiedrinken na afloop

Bij de dienst: Intussen al ruimschoots aangekondigd: Marianne Thieme, kersvers afgestudeerd als theologe, zal komende zondag de “preek van de (niet helemaal meer) leek” houden. In lijn met eerdere thema’s op de afgelopen zondagen zal ze stilstaan bij de grote zinvragen van met name de generatie millennials die door onze huidige cultuur en leefstijl niet worden beantwoord. Dit onder de titel ‘Prachtige wereld, waar ben je?’, naar het gelijknamige boek van de Ierse schrijfster Sally Rooney, dat u bij mij kunt lenen als u belangstelling hebt.



Bloemen: Gaan deze week naar de fam. van Zomeren – Broeksteeg 11 en de fam. de Leeuw – Laan van Craijestein 29

Open eettafel

Maandag 20 november staat de tafel weer gedekt. Hartelijk welkom, ook aan nieuwe gasten. Wel even melden bij Dikkie de Keizer, Wil Krikke of Janny van Eck. Een royaal driegangenmenu voor een kleine prijs!

Running X-mas dinner Tricht – doe je mee?

Op vrijdagavond 15 december is het zover: het Running X-mas Dinner in Tricht!

**Een Running
Dinner?** Ja! Je
als koker, en je
voor- en
een aantal
dorpsgenoten
verwachten in



X-mas
geeft je op
kunt bij je
hoofdgerecht

aan tafel
jouw huis .

Kook je liever niet? Dan geef je je op om bij iemand te komen eten: je wandelt, je stapt op je fiets of in de auto en je schuift voor het voorgerecht bij een dorpsgenoot aan, en voor het hoofdgerecht weer bij een andere Trichtenaar. Hoe leuk is dat?!

Enne, hoe zit het met het nagerecht? Voor het nagerecht komen alle kokers en eters bij elkaar in de Belder of in het koor van de kerk. Daar heeft een clubje vrijwilligers dan een heerlijk buffet klaarstaan en ronden we de avond gezellig met elkaar af. Hoe leuk is dat?!

Hoe laat is dat dan eigenlijk? De mensen die ergens willen eten, verzamelen om 17:30 uur in de Belder. Daar krijgen ze te horen bij wie ze gaan eten en hoe laat je van adres wisselt. Uiteindelijk verzamelen we rond 20:15 uur in de Belder en gaat iedereen rond 21:00 uur weer naar huis.

Hoe kan ik me dan opgeven? Da's heel makkelijk. Je stuurt een berichtje naar francisvantilburg@gmail.com en daarin laat je weten:

- Of je wilt koken en voor hoeveel mensen (bijvoorbeeld 2, 4 of 6 personen)
- Of je komt eten en wat je dieetwensen zijn

Je kunt je opgeven tot vrijdag 1 december!

Er zijn geen kosten verbonden aan het mee eten, wel is het leuk om iets in de kerstsfeer mee te nemen voor de gastheer of gastvrouw. Koken is op eigen kosten.

Het Running X-mas Dinner wordt georganiseerd i.s.m. het Platform Tricht Springlevend met Jacqueline de Niet-Ganzeman, Irene van Helden en Francis van Tilburg (06-13653983) als organisatie team.

Gedicht: Wanneer je weggaat

Wanneer je weggaat is het hier het mooist.

Je zoekt en vindt wat vlammen ergens daar
beneden op de kaart.

De weg terug is weg.

Verstopt in je bagage.

Wie vertrekt kan niet de dag daarop

weer op de stoep van alledag staan.

Zo sla je dan je haringen dwars door de klei
terwijl je rug verbrandt.

Je wilt wel naar het strand, maar

was je maar alleen.

Was je maar thuis, water in de achtertuin.

Kijkend naar de bijen, de hibiscus,

drijvend op het lange licht.

Rense van Arnhem

(Uit de bundel 'Trilling', uitgeverij Anderszins)

Afspraak, stukje lopen, stukje fietsen, reacties op kerkdiensten? Bel, mail, app: henkfonteyn@gmail.com 06142305797. Kopij volgende weekbrief uiterlijk woensdagavond 22 november naar: henkfonteyn@gmail.com