



# Protestantse Gemeente Tricht



## A.D. 2022 WEEKBRIEF 30

**Zondag 31 juli;** 10.00 uur: Dhr. Cor Burggraaf uit Leebroek.

**Orgel/vleugel:** Liesbeth de Bruijn

**Bij de dienst:** Er zullen vanwege de vakantie mogelijk niet heel veel kerkgangers zijn. Gaat u gemoedelijk in een halve kring bij elkaar zitten, het zingt ook veel fijner! We zijn blij dat bij afwezigheid van onze vaste organisten en omdat Teuni door een blessure tijdelijk moet afzien, Liesbeth de Bruijn bereid is gevonden om in te vallen.

De **diaconale collecte** is zondag bestemd voor het werk van de Rudolphstichting. Uw giften zijn ook welkom op rekeningnummer NL73RABO03212 871 85 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente. Het werkt ook via de QR-code! Ook voor de rekening van de kerkvoogdij!



**Bloemen:** gaan deze zondag naar fam. de Leeuw – Trichtsekade 5 en Mevr. van Dusseldorp – Broeksteeg 2



**Vanmiddag, vrijdag 29 juli, om**

**14.00 uur**, spreekt journalist/historicus Stef Heinink over de oorlog in Oekraïne, over de achtergronden en perspectieven van dit conflict. Plaats: in de kerk. Toegang gratis, een kleine bijdrage in de onkosten wordt op prijs gesteld.

Ook thuis online te volgen via kerkdienstgemist/protestantsegemeentetricht.

U kunt, als u online meedoet, eventuele vragen stellen via mijn what's app: 0614230579

### **Gedicht: 'Als...'**

*Als iedereen zijn kogels heeft verschoten  
en alle bommen kreunend zijn ontploft,  
kan dan de vrijheid worden afgestoofd  
en oorlog voortaan worden uitgesloten?*

*In vrijheid ligt een paradijs besloten,  
wie zonder vijand leven kan die boft.  
Geen redeloze waanzin van een schoft,  
geen dwaze gruweldaden van despoten.*

*Dus als de strijders straks zijn moegestreden  
en hoopvol warmte zoeken bij elkaar,  
dan is het tijd het vechten op te geven.*

*Dan is censuur iets uit een ver verleden,  
schuilt er in meningsuiting geen gevaar  
en kunnen wij in vrede verder leven.*

Onno-Sven Tromp

Dit gedicht komt van [www.coda-apeldoorn.nl/nl/lp/elke-dag-een-gedicht-voor-oekraïne](http://www.coda-apeldoorn.nl/nl/lp/elke-dag-een-gedicht-voor-oekraïne). Hoewel wisselend van kwaliteit, zijn de meeste de moeite van het lezen zeker waard! En wie weet is er onder ons ook wel iemand, die er een eigen gedicht aan toe zou willen voegen!

**Kopij volgende weekbrief uiterlijk 4 augustus naar: [henkfonteyn@gmail.com](mailto:henkfonteyn@gmail.com)**

**Gesprekje, wandeling, stukje fietsen? Een afspraak is snel gemaakt!**

**[henkfonteyn@gmail.com](mailto:henkfonteyn@gmail.com); what's app/telefoon: 06 14230579**