



Protestantse Gemeente Tricht

WEEKBRIEF



Zondag 21 november: ds. Henk Fonteijn

Orgel: Jaap Kwakkel, **altviool:** Tjitske Kwakkel-Homma, zanggroep Tricht

Bij de dienst: Met in achtneming van de anderhalve meter, handen ontsmettend bij binnenkomst en een mondkapje bij verplaatsingen en met ingetogen zang, proberen we de veilige lijn die we nu al zolang volgen, aan te houden. We vragen niemand of hij of zij wel gevaccineerd is, iedereen is welkom en we vertrouwen erop, dat u bij klachten het zekere voor het onzekere neemt en thuis blijft. Komende zondag gedenken we de gestorvenen uit ons midden in dit voorbije kerkelijk jaar. De betrokken families hebben een uitnodiging ontvangen en worden tijdens de dienst uitgenodigd, zelf een gedenkkaars aan te steken. Een dorpsgenoot die in ons dorp asiel gevonden heeft, zal een kaars aansteken voor alle verdronken en anderszins omgekomen vluchtelingen. En verder zijn allen, die een dierbare willen herdenken, welkom om tijdens de dienst – onder orgel- en vioolspel van Tjitske en Jaap – naar voren te komen en een herdenkingslichtje te ontsteken. Dat kan trouwens ook altijd in de doopkapel, zowel zondag als doordeweeks, wanneer de banner aan het hek hangt en de kerk geopend is.

Voorgegaan: Op 9 november j.l. is in het ziekenhuis in Tiel Jannie van Gelderen-Zweserijn overleden. De afscheidsdienst was op dinsdag 16 november j.l. in kleine kring in de kerk van Buurmalsen, waar Jannie zoveel jaren met vreugde heeft meegezongen in het kerkkoor. We gedenken Klaas en hun beide dochters en hun gezinnen, en allen die haar zullen missen, in onze voorbeden.



Diaconiecollecte t.b.v. Stichting Timon

Timon is een organisatie voor jeugdzorg en zorg voor (jong)volwassenen. Met name werkzaam in de provincie Utrecht en de stadsregio's Rotterdam en Amsterdam. Ook in Culemborg zit een opvanghuis van St. Timon.

Daarnaast heeft Timon begeleid wonen in de vorm van woongroepen op diverse plaatsen in het land. De hulp die geboden wordt is algemeen, in die zin, dat iedere jongere of ouder, ongeacht zijn levensovertuiging, een beroep op Timon kan doen. Timon helpt jongeren, jongvolwassenen en hun ouders wanneer er problemen zijn met opgroeien en opvoeden. Hulp die bij voorkeur gegeven wordt binnen de eigen woon-leeftijd van de jongeren en de volwassenen. Hulp die zondig ook geboden wordt in een daarvoor gecreëerde veilige omgeving voor de jongeren.

Uw gaven zijn zeer welkom op NL73RABO03212 871 85 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Tricht.

Zin in film

Alvast noteren: vrijdagavond 3 december, 19.30 uur, in de kerk! Na al twee goed bezochte geslaagde filmavonden is hier de volgende, wederom met veel stof tot nadenken. Francis van Tilburg zal de film inleiden.



The Story of God (2016)

In de Netflix serie The Story of God, kruipt topacteur Morgan Freeman in de rol van presentator en onderzoekt de rol van religie in de geschiedenis van de mens, hoe geloof ons verbindt en mogelijke antwoorden op de grote levensvragen zoals: Wie is God? Waar komen wij vandaan? Waarom is er kwaad in de wereld? Wat gebeurt er als we sterven? Het zijn vragen die iedereen op aarde zich wel eens heeft gesteld. En waarschijnlijk zijn de antwoorden voor iedereen anders. Morgan Freeman neemt ons mee op een reis rond de wereld waarin hij de kijker kennis laat maken met de vele religies die er wereldwijd zijn. Van

de zes afleveringen die deze National Geographic documentaire telt, bekijken we er vanavond twee.

-1- Who is God? (Wie is God?) In deze aflevering gaat Morgan Freeman op zoek naar hoe de mens God ervaart. Hij laat ons dat zien door kennis te maken met het Hindoeïsme, met het Jodendom en de Islam. We gaan terug in de geschiedenis van Egypte en we maken kennis met een neurowetenschapper, die de aanwezigheid van God ons leven vanuit de hersenwetenschap benadert.

-2- Why does evil exist? (Waarom bestaat het kwaad?) In deze vijfde aflevering staat de vraag naar de oorsprong van het kwaad centraal. Het begrip ‘erfzonde’ wordt vanuit de grootste religies toegelicht en uitgelegd, en wordt de vraag gesteld of wij als mensen in staat zijn om het goede te kiezen boven het kwade. We bekijken het antwoord op de vraag vanuit het geloof, het gevangeniswezen en de psychologie. De film wordt in het Nederlands ondertiteld. De kijkwijzer geeft aan dat de documentaire geschikt is voor kijkers van 16 jaar en ouder.

“Eindelijk volwassen!” een muzikale lezing over ‘oud en wijs worden...’

Op woensdagavond 8 december is dr. Frits de Lange te gast, kersverse pensionado, daarvoor hoogleraar ethiek aan de theologische faculteit te Kampen. Hij publiceerde recentelijk het boek “Eindelijk volwassen; de wijsheid van de tweede levenshelft”. Op zijn website schrijft hij: *“In mijn lezing leg ik uit waarom je op je oude dag niet het gevoel hoeft te krijgen dat het met je gedaan is. Maar ook: dat de tweede levenshelft niet gegarandeerd een succesverhaal is. Wijs oud worden, dat is mijn ideaal waar ik – als wetenschapper en als ‘oudere-in-opleiding’ – een goed woord voor wil doen.”* De lezing wordt afgewisseld met eigenwijze en ontroerende songs over wijsheid en ouderdom, gezongen door Eessa Frieman, met gitaarbegeleiding van de spreker. De muzikale lezing in de kerk vangt aan om 20.00 uur; inloop vanaf half acht. Wie wil is ook welkom bij het daaraan voorafgaande korte avondgebed, dat om 19.00 uur begint.

Omdat we op dit moment niet zeker weten hoe het er tegen die tijd met de coronamaatregelen voorstaat, vragen we u om zich aan te melden, zodat we bij te veel belangstelling om de anderhalve meter te handhaven, tijdig een deelnemersstop kunnen afkondigen. Vooralsnog rekenen we erop dat de avond door kan gaan met voldoende preventieve maatregelen. Voor opgave graag zo snel mogelijk een berichtje naar ds. Fonteijn, 06 14230579. Omdat deze avond als ‘cultureel evenement’ moet worden beschouwd, zijn we verplicht om bij ingang te vragen naar QR code of negatief testbewijs. Laat u daardoor niet weerhouden om te komen!



Het boek *Eindelijk volwassen* is op de avond verkrijgbaar. Voor een programmaboekje met alle liedteksten wordt gezorgd. Toegang is gratis, de hoed gaat rond!

Digitale adventskalender



Op de website van onze gemeente (www.hervormdegemeentetricht.nl) is een digitale adventskalender geplaatst, die vanaf 28 november (1^e adventszondag) operationeel wordt. Elke dag kunt u een 'venster' openklikken voor een overweging, lied, gedicht of Bijbeltekst tot aan kerst.



Top2000-kerkdienst

We gaan weer een Top2000-kerkdienst organiseren en wel op zondag 2 januari 2022! Het is nog even afwachten hoe dat met corona gaat uitpakken, want het is het mooiste om zo'n dienst gezamenlijk te beleven en bij sommige liedjes de emotie te voelen. Om een mooie dienst te kunnen samenstellen hebben we natuurlijk weer input nodig. Het aanbrengen van liedjes en motiveringen, gaan we dit jaar op een andere manier doen. Niet meer naar een website, maar gewoon een mailtje naar top2000@hervormdegemeentetricht.nl. We hopen dat weer veel suggesties worden gedaan, zodat ook onze vierde Top2000-kerkdienst weer prachtig wordt!

EXPOSITIE

"NIETS IS ZONDER WAARDE"

**KUNST IN DE KERK
IN DE TIJD VAN ADVENT TOT DRIEKONINGEN**

30 november 2021 t/m 7 januari 2022
Openingstijden:
dinsdag/woensdag 10.00 tot 12.00 uur
vrijdag/zaterdag 13.30 tot 16.00 uur
(m.u.v. 4-24-25-31 december, 1 januari)



Hannelieke van de Beek

**SINT PIETERSKERK
Kerkstraat 6
Tricht**

Gedicht

Voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar een mooi en weemoedig gedicht over herinnering, van Jean Pierre Rawie.

Foto

*Mijn moeder heeft de foto uitgekozen
die na zijn dood het meeste op hem lijkt.
Naarmate langzaam de meedogenloze,
mij nog veranderende tijd verstrikt*

*fixeer ik hem steeds meer in deze pose:
het raam, de stoel, het boek dat hij bekijkt,
en al mijn komende metamorfosen
worden door mij aan dit portret geijkt.*

*Straks ben ik even oud als hij op deze
Foto. Nog even, en wat is geweest
wordt weer zoals het was in den beginne:*

*Dezelfde sluitertijd. Ik zit te lezen
in deze kamer, en het licht valt binnen
door een verdwenen raam waarbij hij leest.*

Kopij volgende weekbrief uiterlijk 25 november naar: henkfonteyn@gmail.com