



Protestantse Gemeente Tricht

WEEKBRIEF



Zondag 12 september; 10.00 uur: mevr. Dina van Dijk uit Asperen

Orgel: Piet van der Steen

Bij de dienst: Dina geeft aan, dat de hoofdlezing is: Marcus 9: 14-29. Thema: Ik geloof.
Subtitel: Heer kom mijn ongeloof te hulp! Herkenbaar voor ons allemaal denk ik!

Diaconale collecte 12 september: voor Küsmöd

In 1991 zijn we als kerkelijke gemeente een zusterband met de kerkelijke gemeente in Küsmöd aangegaan, een dorpje in Transsylvanië. De zusterband omvat het verlenen van materiële hulp, het financieel steunen van projecten en het wederzijds meeleven met elkaar. Eind oktober hopen we het 30-jarig jubileum van deze zusterband te vieren!

Open Monumentendag; dringend surveillant gezocht!

Zaterdag 11 september is de landelijke Open Monumentendag. In onze kerk tevens de laatste dag waarop u de expositie Symfonie van de Betuwe van Jan van Anrooij kunt bezichtigen. Er worden nogal wat bezoekers verwacht, reden waarom we graag permanent twee gastvrouwen/heren in de kerk en het koor willen hebben. **'s Morgens tussen tien en twaalf is**

geregeld, we zoeken mensen voor de tijdsblokken 12.00 tot 14.00 en 14.00 tot 16.00 uur, en dat laatste blokje kan ook nog wel een half uurtje uitlopen.

Wilt u zich per omgaande bij ds. Fonteijn melden om een uurtje gastheer/gastvrouw te zijn? Deze dag sluiten we de tentoonstelling feestelijk af, er zijn lekkere hapjes **en er zijn nog wat nieuwe schilderijen van Jan van Anrooij te bezichtigen en ook te koop!**

Een knuffel? Hemels! 19 september op Marienwaerdt



Grote openluchtviering met mensen uit minstens negen dorpen! De teller van aanmeldingen is de tweehonderd al voorbij! We hopen natuurlijk op droog en aangenaam weer. Centraal staat de gelijkenis van de verloren zoon, of misschien liever: de zoekende vader!

Voorgangers zijn Klaas Touwen en Henk Fonteijn. Er is een ensemble van koperblazers voor de begeleiding van de samenzang, o.l.v. Alice Tekelenburg en Jaap van Stam. We zingen geliefde liederen op bekende melodieën. Sigrid Braam en Rens van Hoogdalem van de Zevende Hemel zullen het Bijbelverhaal op creatieve wijze verbeelden. Een groot projectkoor onder leiding van Karin Eilander en Jorrit Meulenberg is bezig passende liederen rond het thema in te studeren. Iedereen krijgt een mooi verzorgd liturgieboekje met alle teksten. Voor de kinderen in basisschoolleeftijd (en misschien iets ouder ook...) speelt Ruurd Walinga een apart programma rond hetzelfde thema. Na de kerkdienst is er ruimte voor ontmoeting, met koffie en heel veel taart en cake, (dank voor alle toezeggingen tot nog toe!), daarna sluit zanger/performer Gerald Troost met enkele muzikanten het geheel af. Voor jong en oud!

Op deze zondag zijn de plaatselijke PKN -kerken van de meeste dorpen gesloten, met uitzondering van de Centrumkerk in Geldermalsen. We gaan natuurlijk proberen om de openlucht viering via kerkdienstgemist.nl of een ander medium toegankelijk te maken voor de thuisblijvers. We hopen op mooi, of op z'n minst droog weer. Voor hele kleine miezerbuitjes wijken we niet, neemt u in dat geval voor alle zekerheid een paraplu mee (ook leuk voor de foto's nadien!).

Gezocht: nog meer taartenbakers, helpende handen op de dag zelf bij koffie uitserveren en allerlei andere klusjes, BHV'ers, verkeersregelaars, etc. Melden bij ondergetekende!

We hopen tegen die tijd van de meeste corona-beperkingen verlost te zijn, maar omdat niets zeker is, en ook met het oog op allerlei logistieke zaken, vragen we u om zich van tevoren te melden. Dat kan per e-mail: aanmeldingdienst@pgbeesd.nl of telefonisch/ via what's app, op: 06-42572147. **Diverse mensen hebben zich via ondergetekende gemeld. Dat is ook in orde, dan hoeft u niets meer te doen. Maar liever via bovengenoemde adressen!**

En dan nog iets: wilt u voor de collecte ter bestrijding van de onkosten voor alle zekerheid **CONTANT GELD** meebrengen? Er is ook een mogelijkheid om digitaal te betalen, download u daartoe in de appstore de gratis GIVT-app!



BONUS! Boottocht naar Mariënwaerd

De familie Buyserd biedt aan, op deze zondagmorgen 19 september bezoekers vanuit Tricht per boot naar Mariënwaerd te vervoeren, heen en terug. **Aanmeldingen daarvoor VANAF HEDEN bij ondergetekende!** Er zijn nog een paar plekken! Half tien verzamelen bij het doktershuis verzamelen voor een mooie tocht over de Linge van een half uur.

Nog geen plannen voor zaterdag 11 september?

INTEGREREN DOE JE SAMEN!

GELDERMALSEN

Ontmoet Goed in je Buurt

[verken je buurt en ontdek!]

Doe mee met een
beleef-maak-mee-geniet-wandeling

Zaterdag 11 september
Start tussen 9.30 en 11.00 uur
Duur ca. 2 à 2,5 uur

Meer info: www.integrerendoejesamen.nl

Terugblik 5 september: We zijn het najaarsseizoen feestelijk gestart, met de bevestiging van Fieke en Greet als diakenen, met een ontroerende bijdrage van een van Greet's broers (allemaal nog na te zien via kerkdienstgemist.nl), afscheid van Romy en Julia en Inke vanuit de kindernevendienst en een hele gezellige en levendige nasleep in kerk, koor en tuin. Met koffie, cake, pannenkoeken en creativiteit. Hieronder een kleine impressie, met dank aan Jacqueline.



En hieronder nog aandacht voor het vakantiebijbelfeest in de herfstvakantie:



HALLO, CONTACT?

DAGPROGRAMMA
21+22 oktober
4-12 jaar

LOCATIE
De Pluk
Geldermalsen

Info en aanmelden:
www.vbfgeldermalsen.nl
uiterlijk 18 oktober

TENERSAVOND 12+
21 oktober

SLOTTAVOND 3 De hele familie!
22 oktober

VAKANTIE BIJBEL FEEST



Gezocht gemeenteleden!

Dankbaar dat we dit jaar weer live Vakantiebijbelfeest kunnen gaan vieren.

Wij zijn hard opzoek naar vrijwilligers voor de donderdag en de vrijdag.

- Helpt u mee in het programma voor kinderen en tieners van zingen, knutselen, spelen, theater en bingo?

Meer informatie op onze website vbfgeldermalsen.nl

Meld je aan op onze website of bij Anne van Rossum.

VAKANTIE BIJBEL FEEST
GELDERMALSEN



Medewerkersavond 30 september

Op donderdagavond 30 september is er een moment van ontmoeting voor alle vrijwilligers.

Onderwerpen van gesprek: het dagprogramma, thema, muziek, taken, inschrijving, etc.

Donderdag 30 september
20.00 in het jeugdgebouw naast Gereformeerde kerk.
Emmalaan 2a in Geldermalsen

Vele handen maken licht werk!

Meer informatie op onze website vbfgeldermalsen.nl

Wil je meehelpen?
Meld je aan op onze website of bij Anne van Rossum

VAKANTIE BIJBEL FEEST
GELDERMALSEN

Van zaterdag 11 op zondag 12 organiseert Stichting Vluchteling de jaarlijkse ‘Nacht van de vluchteling’. Ik hoop in Utrecht mee te lopen en preek zondag in Bergharen ook over het thema ‘op de vlucht’.



Dit keer daarom een gedicht over vluchtelingen, van de Vlaamse dichter Charles Ducal.

VLUCHTELINGEN

Wij liepen onze angst tegemoet.

Achter ons naderde iets nog veel groters.

Wij hadden geen moed, hadden gehoord hoe de stad...

maar wilden naar binnen voor de poort werd gesloten.

Wij hadden kinderen begraven,

hadden geleerd hoe een prooi zich redt

en onze schaamte voor een stuk brood afgelegd.

De erfhonden zwegen toen ze ons zagen.

Voor de poort wachtten laarzen en paarden.

Wij stuurden wie zwanger of ziek was vooruit

in de hoop ons op een wet te kunnen verlaten.

Men joeg hen terug, het maakte niets uit.

's Nachts liepen wij door de riolen

onze angst tegemoet. Wij hadden geen hoop.

Maar achter ons naderde iets nog veel groters.

Wij moesten naar binnen, hoe dan ook.

Kopij volgende weekbrief uiterlijk 16 september naar: henkfonteyn@gmail.com