



Protestantse Gemeente Tricht

WEEKBRIEF



Zondag 1 augustus; 10.00 uur: dhr. Piet Hopman uit Amerongen

Orgel: Teuni Trouwborst



Bij de dienst: Van Piet de volgende informatie: tekst voor de preek is Handelingen 19:20: *Zo zegevierde het woord van de Heer en vond steeds meer gehoor.* Als tegenbeeld daarvan klinkt Genesis 18 : 22 t/m 33, het pleidooi van Abraham voor Sodom en Gomorra. Tien rechtvaardigen kunnen het verschil maken!



Na de dienst drinken we koffie met elkaar, in het koor en in de tuin van de kerk. Welkom!

Open kerk en expositie Symfonie van de Betuwe



Elke dinsdagmorgen, wanneer het spandoek 'De kerk is open' aan het hek hangt, is tussen 10.00 en 12.00 de deur open voor wie de stilte zoekt om te bidden of te mediteren, een kaarsje wil aansteken (bijvoorbeeld een gedenkkaarsje in de doopkapel), of een luisterend oor zoekt. Ook landelijk zien we dat kerken doordeweeks vaker hun deuren open hebben. Er blijkt behoefte aan! Tot half september is onze kerk bovendien open op woensdagmorgen, zelfde tijd, en op vrijdagmiddag en zaterdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur. Op al die momenten is tevens gelegenheid om de expositie van bijna dertig werken van Betuweschilder Jan van Anrooij te bezichtigen in het koor. Velen gingen u al voor!

Een knuffel? Hemels!



Aldus het thema voor de gezamenlijke startviering van het nieuwe winterseizoen, waarvoor een groot aantal kerken uit Groot-Geldermalsen de handen ineen slaat. Noteert u vast (alles onder voorbehoud van de corona maatregelen van dat moment!): **zondag 19 september, tussen half elf en pakweg twee uur, op landgoed Marienwaardt**, viering in de open lucht met muziek, koor- en samenzang, theatrale verbeelding, een programma voor de kinderen, een concert van Gerald Troost met begeleidingsband.

Op deze zondag zijn de plaatselijke PKN -kerken van de meeste dorpen gesloten, afgezien van de Centrumkerk in Geldermalsen. We gaan natuurlijk proberen om de openlucht viering via kerkdienstgemist.nl of een ander medium toegankelijk te maken voor de thuisblijvers.



Van de kerkrentmeesters: scan de QR code met de bank- app van uw mobiele telefoon en volg de aanwijzingen!



Dit is de tijd

Dit is de tijd. Je mag zeven keer raden.
Zeven maal zeventig keer heb je de tijd
om gissend en missend, door schande en schade
wijs, te ontkomen aan de kwade
droom van de wenteltrap eeuwigheid.

Dit is de tijd, de tijd om te zorgen,
zorgend staan met je rug naar het vuur,
bloot aan de dood, in het leven geborgen,
lezen de schaduwen van morgen

spelender-, spellenderwijs op de muur.

Dit is de tijd. God zelf staat zonder
zich te verroeren andersom.

Dit is de tijd. Er gebeurt geen wonder,
maar Hij telt langzaam van een tot honderd,
tot honderdtien... en dan: "Ik kom".

Jan Wit

Uit: 'In den metalen stier', 1954.

Kopij volgende weekbrief uiterlijk 5 augustus naar: henkfonteyn@gmail.com