



Protestantse Gemeente Tricht

WEEKBRIEF

Zondag 18 juli: 10.00 uur: ds. Henk Fonteijn

Orgel: Jaap Kwakkel

Bij de dienst: ouderling Simon van Assenbergh droeg het thema voor komende zondag aan: naastenliefde, wat is dat? Godsdienst, dienst aan God, komt volgens Jezus in essentie neer op naleven van het grote gebod en van het tweede daaraan gelijk: God liefhebben met alles wat we zijn, en de naaste als onszelf. Maar hoe doen we dat concreet, zowel dat eerste als dat tweede? We zullen veel uit de Bijbel lezen, lezen onder meer Romeinen 12 vanaf vers 9.

In deze week zijn we geconfronteerd met stijgende besmettingscijfers, stijgend water en, door de moordaanslag op en het overlijden van misdaadjournalist Peter R. de Vries, onrust over de stijgende invloed van de georganiseerde misdaad in onze samenleving. Grote zaken, waar we in alle bescheidenheid alleen compassie en inzet voor gerechtigheid en humaniteit tegenover kunnen stellen, elk naar eigen mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid. Moge de christelijke gemeente – van welke signatuur dan ook – zout der aarde zijn!

Open kerk en expositie Symfonie van de Betuwe



Elke dinsdagmorgen, wanneer het spandoek 'De kerk is open' aan het hek hangt, is tussen 10.00 en 12.00 de kerk geopend voor wie stilte zoekt om te bidden of te mediteren, een kaarsje wil aansteken (bijvoorbeeld een gedenkkaarsje in de doopkapel), of een luisterend oor zoekt. Tot half september is de kerk bovendien open op woensdagmorgen, zelfde tijd, en op vrijdagmiddag en zaterdagmiddag tussen 13.00 en 15.30 uur. Ook dan geldt: voelt u zich vrij om binnen te komen voor stilte, gebed of gesprek. Maar ook om de expositie van bijna dertig werken van Betuweschilder Jan van Anrooij te komen bezichtigen in het koor van onze kerk. Velen gingen u al voor!

Van de kerkrentmeesters: scan de QR code met de bank- app van uw mobiele telefoon en volg de aanwijzingen!



Gedicht

Niet meer onschuldig (n.a.v. Genesis 3)

Een klein meisje heeft een vogel gevangen

ze voelt het hartje kloppen.

Opeens knijpt ze zo hard mogelijk.

Vogeltje dood

en niet per ongeluk.

Dat meisje was ik

tot mijn verdriet.

Alleen maar willen weten

of je leven dat je in de hand kan houden

op eigen kracht ook af kan maken.

*Maar wie doden kan, kan gedood worden
wie liegen kan, bedrogen worden
en ik ben bang, krijgt angst om te leven./
Ik schaam me dat ik besta
en ook heb ik het koud.*

Karel Eykman

Kopij volgende weekbrief uiterlijk 15 juli naar: henkfonteyn@gmail.com